

Als er geen intellectuelen meer zijn, wie moet dan de leegte opvullen?

„Anderen dan intellectuelen hadden dat kunnen doen. De post-intellectueel, ik weet niet goed hoe je hem nu moet noemen. In mijn Roem van de Intellectueel heb ik het over een 'intellectueel van het derde type', een schrijver dus die zich met de zaken van de samenleving blijft bemoeien maar zich niet meer beschouwt als een universeel priester, gewoon omdat er geen priesters meer zijn en dat universele een kwestie van weemoed is...”

Wie, Claude Simon?