

filósoferen met Althusser en Marx. Ook tegen hen heb ik me gekeerd maar ik kom daar vandaan. Nee, ik ben niet gefascineerd...”

Maar misschien voelt u dan gene-
genheid voor uw familie?

Een moment van stilte. „Genegen-
heid? Dat heb ik voor de meeste perso-
nen in mijn boek. Maar dat is omdat ik
niet alleen filosoof maar ook roman-
schrijver ben. Er is geen sprake van
filosofische genegeheid. Als daar al
sprake van is, is het de genegeheid
van de romancier voor mensen met
hun vergissingen die even verschrik-
kelijk als naïef waren.”