

HDC Media 2/9/2009

RECENSIE



Michel Houellebecq
& Bernard-Henri Lévy
Publieke vijanden

BRIEVEN

Michel Houellebecq & Bernard-Henri Lévy - Publieke vijanden. Een steekspel in brieven. Uitg. De Geus & De Arbeiderspers, €25

★★★★

Gehaat door de meute

Bernard-Henri Lévy is een echte mediafilosoof. Geen onderwerp te banaal of hij weet het te verbinden aan de filosofieën van zijn leermeester Jacques Derrida of Louis Althusser. Wat een aanlokkelijke gedachte hem te laten corresponderen met Michel Houellebecq, auteur van de wereldwijde bestseller 'Elementaire deeltjes'. Een roman die zich nog het beste laat samenvatten met de constatering dat het een zankdacht is tegen alles waar Lévy voor staat.

We wisten het al uit hun boeken, maar deze correspondentie maakt het des te duidelijker. Houellebecq is een schrijver die zich geen knollen voor citroenen laat verkopen. Lévy is de eeuwige ijdelruit die veel baar heeft bij het redden van de wereld.

Dankzij deze tegenstelling is dit een prachtig brievenboek geworden.

HANS RENDERS